

Oktober månadsmöte skulle hållits hos Magnus Muhr i hans ateljé, där vi skulle fotografera Stilleben, men han har lagt ner sitt företag och flyttat från Söderköping. Så vår ordförande, Yvonne Bäckstedt, hade ordnat så att mötet istället blev förlagt på Husby Säteri, vilket var väldigt bra ställe för att fota Stilleben, men massor av rekvisita att låna från slottet. Yvonne hade också med olika hjälpmedel, som lampor, tyger, grönsaker och frukter, mm. Det var endast 7 medlemmar på träffen, kanske avståndet från Söderköping var orsak.....

Vi började med kaffe/te, smörgåsar och fikabröd, vilket vi i vanlig ordning betalade 20 kr/person för. Under avslutning av fiket höll Yvonne information.

- Yvonne introducerade till kvällens aktivitet, hade bl a Moderskeppets utbildning om Stilleben med på datorn om någon ville titta på det. Hon informerade också om var vi kunde låna material till kvällens fotografering.
- Nästa månadsmöte, den 3 november kommer hållas i CoOffice lokal i Söderköping. Mattias Brauns kommer och föreläser, han ger ut bilder under "Östergötland i bilder". Då det kommer en kostnad för lokalen och att vi inte kan ta med fika själva, så beslutade vi att var och en ska betala för förtäringen själva på mötet, vilket kommer kosta 80 kr/person.
- Vid samma tillfälle påminde Yvonne om inlämning till KM
- Decembarmötet blir lite julfest som vanligt, om det pga Covid-19 är möjligt, lokal är ännu inte klart. Britt-Inger fick i uppdrag att kolla en lokal i Söderköping, där det finns möjlighet att inte sitta så tätt.
- Det har inkommit ett önskemål att fotografera gatuelement och arkitektur från en medlem. Det skulle kunna bli en intressegrupp, vilket vi pratat om att försöka få till. Lördag den 7 november kl 11.00 kommer de som är intresserade kunna träffas vid Stinsen i Söderköping, för att därefter gå ut och fotografera tillsammans, eller var och en för att sedan mötas upp igen och berätta om sina foto-fynd. Det blir ett första försök, förslag var att om intresse finns skulle tillfälle 2 kunna vara att åka in till Norrköpings industrilandskap och fotografera där. Yvonne kommer ut med mer information om detta.

Därefter avslutades informationen och alla började plocka fram saker till fotografering av Stilleben, med stor aktivitet och entusiasm. En lyckad kväll där vi fick känna på om det här var något för just mig!

Vid pennan, Britt-Inger Eliasson